

# Introboekje Introductie Scheikunde 2023



## Reis door EUropium



# INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	3
Voorwoord Introductiecommissie	4
Voorstellen: De ICieJet	5
Ontmoet: Het 37ste kandidaatsbestuur	8
Even voorstellen: Het 37ste bestuur	10
Ter introductie: De FoodCie	12
Het Programma	14
Paklijst	16
Kamplocatie	17
Kampregels	18
Raadsel	20
De Mentoren	21
Na de intro	30
Utrecht als studentenstad	32
Kampliederen	33
Recept	35
Wistjedatjes	36
Puzzels	37
Antwoorden puzzels	38



# ICieJet



Beste nieuwe eerstejaars (in de volksmond ook wel sjaars),  
Welkom bij de studie scheikunde! Superleuk dat je voor deze gigantisch fantastische studie kiest! Studeren is een rollercoaster, soms is het leuk, dan weer verdrietig. Voordat het serieuze studeren gaat beginnen staat er jullie eerst nog wat anders te wachten, namelijk de introductieweek (blij sjaars geluiden). Naast wat colleges en praktische zaken bestaat deze week vooral uit een kennismaking met de stad en met elkaar. Want studeren met nieuwe vrienden en vriendinnen maakt het écht een heel stuk leuker.

Om te zorgen dat deze week zo soepel en vooral zo leuk mogelijk verloopt voor jullie is er een heuse introductiecommissie (volksmond ICie) die al ongeveer een jaar bezig is met van alles regelen. Ieder jaar staan wij bekend onder een andere naam, geheel passend bij het introthema natuurlijk. Hieronder kunnen jullie kennismaken met de ICieJet.

Niet alleen wij, maar ook de intromentoren nemen even de tijd om zich voor te stellen in dit boekje. Een van deze drietallen zal jou, samen met de rest van je introgroepje onder hun hoede nemen voor de gehele week. Dit groepje blijft de hele week hetzelfde. Je kan elkaar dus goed leren kennen op het kamp dat van maandag t/m woensdag plaats vindt en daarna samen lol hebben tijdens de stadsspellen op donderdag en het feest op vrijdag.

Mocht je graag willen weten wat deze week nog meer voor je in petto heeft, lees vooral verder! Dit boekje is gevuld met praktische zaken om te weten, leuke informatie over Utrecht en de scheikunde studievereniging Proton die daarbij hoort en natuurlijk een korte introductie van alle ouderejaars studenten die je gaat tegenkomen tijdens de introweek.

Graag zien we jou aan de start van de introductieweek op maandag 4 september!

Met vriendelijke groet,  
Cas Jansen  
Voorzitter ICieJet



Kapitein Cas, de voorzitter van deze reizigers die zichzelf de ICieJet noemen. Hij probeert ervoor te zorgen dat deze week zonder smetje verloopt en houdt de planning in de gaten. Ook kun je hem altijd aanspreken op kamp met vragen of als je gewoon een hele goede mop weet.



Lokale Linet, De locatie, hoewel al vele jaren hetzelfde, is dit gebied in het zuiden van Nederland ondertussen een stuk erfgoed van Proton. Linet heeft er niet alleen voor gezorgd dat deze locatie ook dit jaar weer beschikbaar is voor de introductie, maar heeft ook de nodige moeite gestopt in het kijken naar mogelijkheden voor volgende jaren.



Ontdekker Olaf, zonder eten geen vakantie! En daarvoor is maar één iemand die we moeten prijzen. Olaf zorgt met zorgvuldige handen en een enthousiaste FoodCie (ook wel de chefs) voor de maaltijden op kamp. En dat belooft wat lekkers te worden!!

# DE ICIEJET

Dit boekje ligt nu voor je, maar ook dat moest in elkaar gezet worden. Hiervoor hebben wij een Mats in de commissie, Mats is te herkennen aan zijn voorliefde voor boekjes. Daarnaast is Mats heel erg sterk in grammatica en spelling. Dit maakt hem geschikt voor het maken van dit prachtige boekje.



Mocht je nog wilde plannen hebben om op reis te gaan, moet je verschillende dingen doen. Eerst moet je aan Sonja even vragen waar je het beste heen kan gaan. Sonja weet namelijk als geen ander de fijne plekjes in de wereld, ze is namelijk net terug uit Engeland, waar zij een halfjaar heeft genoten van de cultuur. Behalve een echte reiziger weet Sonja ook als geen ander hoe ze een reis moet financieren. Daarom wordt er niets aangeschaft als daar de munten niet voor zijn, gelukkig voor ons doet zij dit met zoveel precisie dat ook dit jaar de financiën gewoon rondkomen.



Marco zorgt ervoor dat elke geniale uitspraak wordt genotuleerd, want als we die opmerkingen niet kunnen teruglezen is er helemaal geen documentatie en kunnen we niets terugvinden. Hoewel Fleur niet altijd even tevreden is met de notulen, blijkt dat het een heel kunstje is om dit tot in de perfectie uit te voeren. Marco is vliegensvlug en documenteert sneller dan een easyjet op topsnelheid!





Tessa is onze bestuursstrijder, en zorgt ervoor dat elke reis die gepland wordt eventjes wordt gedubbelcheckt bij het bestuur van Proton. Met haar koffer en vakantieticket gaat dit feestbeest vast en zeker weer een karaoke show geven op het nummer Drank en Drugs zoals ook dit ondertussen een soort traditie is.



Chantal is de grillmeister van de introductiecommissie, want ook na het kamp moet er nog gegeten worden. Tijdens de departementale barbecue zorgt Chantal niet alleen voor een hapje voor de sjaars, maar ook voor het gehele scheikunde departement.



Inèz zorgt aan het einde van deze mooie week voor één afsluiting waar je u tegen durft te zeggen. Op het feest, waar de introductieweek wordt afgesloten kun je nog een keer helemaal genieten voordat je gaat beginnen met het studiejaar. Inèz is zelf ook een feestbeest, dus er bestaat geen twijfel over dat het feest er eentje wordt om te herinneren!



Gonneke en Fleur zorgen samen voor alle mooie aankleding van het prachtige introductiekamp. De logo's, de vlag en de kleding waarin wij in de eerste week van september over de Mortel hobbelen is met passie en veel zorg samengesteld!

# DE ICIEJET



# HET 37ste KANDIDAATSBESTUUR

Sophie hoopt dat zij komend studiejaar voorzitter mag worden. Gelukkig heeft ze één ding al mee, veel praten kan zij zeker. Vaak gaat dit over make-up, de kleur van haar haar, festivals, of dat ze uit Twente komt. Ze speelt saxofoon, kookt heel graag voor mensen, en houdt heel graag alles in de gaten. Als ze honger heeft op de Proton kamer (PK) maakt ze altijd gnocchi, maar wel glutenvrij, want ze heeft glutenallergie.



Danieek zou graag secretaris willen worden van Proton. Ondanks dat zij dit heel goed zou kunnen, weet zij nog steeds niet het verschil tussen een klinker en medeklinker. Dit kan natuurlijk komen door de plek waar ze is opgegroeid, want ook Danieek komt uit Twente! Ze is dol op muziek, ze turnt, en heel af en toe leest ze zelfs een boek. Maar pas op wat je haar vertelt, voor je het weet sta je in het Proton quoteboek!



Tobias hoopt volgend jaar over de penningen te mogen waken en over al het geld binnen Proton te gaan, als penningmeester. Hij komt uit Hendrik-Ido-Ambacht, maar sinds hij op kamers woont is de student in hem losgekomen. Soms kan hij zeggen dat hij niet wil afspreken omdat hij moet leren of wil slapen, en dan zul je de dag erna hoogstwaarschijnlijk horen dat hij de hele nacht met huisgenoten biertjes heeft genuttigd. Hij speelt gitaar, houdt ook heel erg van muziek en verzorgt zijn plantjes (sinds kort!) in zijn vrije tijd.







Jet wil graag vicevoorzitter en commissaris onderwijszaken worden. Zij zal dan heel veel moeten vergaderen, dus als je zin hebt in een discussie moet je bij haar zijn, dan kan ze alvast oefenen! Zij borduurt graag op truien, leest heel veel, vermoordt soms per ongeluk haar plantjes en koopt dan weer nieuwe. Haar favoriete bezigheid is de thee van de PK leegdrinken, dus als je haar zoekt staat ze vast bij de theekannen!



Julie hoopt dat zij vicesecretaris en commissaris interne contacten mag worden. Ook zij komt uit het onmeunige “mooie” Twente. Zolang haar portemonnee het toelaat gaat zij naar concerten, festivals, en koopt ze graag met Sophie catsuits. In haar vrije tijd kijkt ze naar films, kunst en eendjes (de auto’s maar ook de dieren). Op de PK zul je haar vaak voor de oven vinden, wachtend tot haar pitabroodjes klaar zijn.



Teike Fransman zou graag vicepenningmeester en commissaris externe contacten willen worden. Je weet wat ze zeggen, vier maal is scheepsrecht, want ook Teike komt uit Twente! Met al deze Twentenaren zou misschien het Protonlied maar vervangen moeten worden door Annie uut de bochte... Teike houdt ervan om in het zonnetje voor zijn huis een boek te lezen of om een rondje te rennen in het Julianapark. Daarnaast speelt hij (bas)gitaar en schrijft hij zelfs zijn eigen muziek!

# HET 37ste BESTUUR

Midas is de voorzitter van het bestuur. Midas is een echte airbus, niet alleen vanwege zijn lengte, maar ook door zijn gave om alle leden enthousiast mee te krijgen naar alle activiteiten. Als voorzitter is Midas niet alleen het gezicht van de vereniging, waar die zijn beste lullepot kan neerzetten. Maar is achter de schermen ook altijd bezig met de rest van het bestuur te ondersteunen. Midas is erg makkelijk te herkennen als een echte vuurtoren steekt hij boven de menigte uit. Je kan met Midas altijd heerlijk uren babbelen over de meest random onderwerpen, met name een bepaalde game, dus spreek hem vooral aan als je hem tegenkomt! Vergeet dan niet een biertje, of wijntje, mee te nemen, dan zal hij je gelijk de kunst van het bakken vouwen leren!



Emma is de secretaris van het bestuur. Van alle vliegende voertuigen is ze duidelijk een postduif, ze verstuurt en ontvangt namelijk alle post van Proton. Ze houdt daarom ook van schrijven, lezen en taalfoutjes opmerken. Ook houdt zij de ledenadministratie op peil, zo kunnen we iedereen altijd bereiken en leuke kaartjes toesturen als er iemand jarig is of wanneer we jullie willen uitnodigen voor een speciale gelegenheid. De laatste tijd zien we Emma veel op de Protonkamer (PK) aangezien Legends of Zelda: Breath of the wild is uitgekomen. Als jullie ergens een kraanvogel tegenkomen zit Emma daar hoogstwaarschijnlijk achter, dus hou je ogen open! Tijdens de intro kunnen jullie Emma altijd verblijden met een mooie handgeschreven brief, dus mochten jullie tijd over hebben, pen erop los!



Proton geeft graag geld uit aan alle activiteiten die zij organiseert. Tessa is onze penningmeester en zij bewaakt al het geld voor ons. Iedere eurocent wordt tot aan het einde der tijden in de gaten gehouden door haar. Zonder iemand die dit doet zou het hele jaar een grote chaos worden dus we mogen haar allemaal zeer dankbaar zijn hiervoor. Tessa doet me denken aan een vrachtvliegtuig. Niet alleen het geld maar ook alle voorraden worden door haar op peil gehouden. Verder is Tessa ook verreweg het sterkste bestuurslid dat we hebben. Ze kan ontzettend goed turnen en van een potje boulderen is ze ook niet vies! Dus doe vooral een mooie stunt en kijk hoeveel punten ze je ervoor geeft!



# HET 37ste BESTUUR

Proton helpt het departement met allerlei dingen. Zo sturen we ook ieder jaar een bestuurslid naar ze toe om plaats te nemen in het departement. Henk-Jan heeft dit jaar de eer om dat te doen. Hij heeft daardoor een hart voor het onderwijs, maar ook voor de student. Als een straaljager verdedigt hij de mening van de student. Hij zorgt ervoor dat jullie meningen over het onderwijs gehoord worden en verwerkt worden in het nieuwe onderwijs. Naast commissaris onderwijszaken is hij ook vicevoorzitter. Wanneer Midas er niet is of ziek thuis over het toilet gebogen staat is Henk-Jan daar om hem te ondersteunen als een soort copiloot. Henk-Jan is van ver af herkenbaar vanwege de zeer herkenbare "OI!" die hij vaak uitspreekt. De PK verkoopt een aantal snacks. Maar er is er eentje waar Henk-Jan maar al te graag naar grijpt en dat zijn de broodjes bapoa. Als de vriezer weer leeg is kan je ervan uitgaan dat de helft naar Henk-Jan gegaan is. Helaas verkopen we geen bapoa's op de kamplocatie maar misschien weet hij wel een andere snack te bemachtigen



Jullie moeten natuurlijk op de hoogte gehouden worden van alle leuke activiteiten die Proton organiseert. Daarom halen wij allemaal publiciteitsstunts uit door een raket de ruimte in te sturen met allemaal promotie erop en eraan vast gehangen. Fabian is dit jaar zo'n ongeleid projectiel. Memes maken is ook een van zijn specialiteiten. Als jullie een mooie meme weten te fabriceren zal hij daar zeker wel waardering voor uitspreken. Ook Fabian bouldert maar al te graag en daarom zie je hem ook altijd overal overheen en onderdoor stunts. Niet alleen posters maken maar ook de gehele website is zijn expertise. Er komt binnenkort zelfs een nieuwe website aan dus hij is dag en nacht bezig met het ontwerp daarvoor. Samen met Henk-Jan kan hij uren over anime babbelen. Soms zijn ze het met elkaar eens en soms ook niet (vaak niet). Het zijn altijd hele gezellige gesprekken en jullie zijn ook zeker welkom om hier met ze over te babbelen.

Geld uitgeven is leuk, maar dan moet je wel geld hebben. Iris is daarom onze privé jet waar bedrijven in alle luxe in kunnen rondreizen. Zo kunnen we met veel bedrijven samenwerken en zo geld binnenhalen om ieder jaar weer allemaal mooie activiteiten mee te organiseren. We vliegen de hele wereld af om op bezoek te komen, te brainstormen, lezingen te organiseren en de lijst gaat maar door. Als ze dan even een momentje niet aan het bellen is komt ze graag een potje Tai Pan of Rummikub spelen, daar is ze dan ook ontzette goed in. Dus tijdens de intro kunnen jullie haar altijd porren voor een lekker spelletje, maar zorg ervoor dat je wel goed tegen je verlies kan.

# DE FOODCIE

Hallo daar! Wij zijn de FoodCie, een groep mensen die voor jullie eten gaat zorgen, samengesteld op basis van eerdere verrichtingen voor de introductie, niet op kookvaardigheden en begeleid door Olaf; garantie voor mislukking. Wees echter niet bang, we gaan ons best doen iets eetbaars op tafel zetten en anders hopen we dat de Mac ook op de Mortel bezorgt. Kort gaan we alle chefs langs, zodat jullie weten wiens klauwen er aan je pizza met croissants heeft gezeten:



Ayla, een ervaren chef-kok, brengt haar kennis van mediterrane gerechten naar de tafel. Ze weet hoe ze met verse kruiden en smaakvolle ingrediënten de authentieke smaken van landen zoals Italië, Spanje en Griekenland kan oproepen. Haar gerechten zijn een ware traktatie voor de zintuigen en nemen de kampdeelnemers mee op een culinaire reis langs de Middellandse Zee.



Sjoerd is een gepassioneerde bakker en patissier. Met zijn vaardigheden in de banketbakkerij weet hij de deelnemers te verleiden met heerlijke zoetigheden uit verschillende Europese landen. Van Franse croissants tot Duitse Schwarzwaldler Kirschtorte, Sjoerd brengt de zoete lekkernijen van Europa tot leven.





Sofie, een expert in de smaken van Oost-Europa, laat de kampdeelnemers kennismaken met traditionele gerechten uit landen als Polen, Hongarije en Roemenië. Haar stevige stoofschotels, gevulde koolbladeren en verrukkelijke pierogi wekken de warmte en gastvrijheid van de Oost-Europese keuken tot leven



Ties is een avontuurlijke kok die graag de grenzen van de Europese keuken verkent. Met zijn creatieve twist en innovatieve combinaties laat hij de kampdeelnemers kennismaken met verrassende gerechten die verschillende culinaire tradities combineren. Hij neemt ze mee op een culinaire reis vol smaakvolle ontdekkingen.



Suzanne, een liefhebber van de mediterrane keuken, weet de deelnemers te betoveren met haar gerechten geïnspireerd door landen als Frankrijk, Griekenland en Portugal. Haar passie voor verse ingrediënten en eenvoudige, maar smaakvolle bereidingen brengen de zonovergoten smaken van de Middellandse Zee naar het kamp.



# DE FOODCIE



Een  
uitdaginge  
bijbaan, goed te  
combineren met je  
studie, het hele  
jaar door!

Vind jij het leuk om kennis over te dragen  
en jouw persoonlijke ontwikkeling een  
boost te geven? (€ 170,- per dag)

## Assistent-docent bij SSL



### Solliciteren

Mail je cv, motivatie en cijferlijst  
van de middelbare school naar:  
[sollicitaties@sslleiden.nl](mailto:sollicitaties@sslleiden.nl) t.a.v.  
Sanne Vilijn

### Meer informatie

Kijk op [sslleiden.nl/solliciteren](https://www.ssslleiden.nl/solliciteren)

## Wat bieden we?



### Persoonlijke ontwikkeling

Intensieve persoonlijke begeleiding en  
meerdere doorgroeimogelijkheden



### Flexibiliteit

Zelf aangeven wanneer je wilt lesgeven,  
dus top te combineren met je studie



### Leuke collega's

Je werkt in teamverband met gezellige  
en gedreven collega's



### Maaltijden en snacks inbegrepen

Indien nodig een overnachtingsplek

# HET PROGRAMMA

Maandag 4 september

9:00-9:15

Ontvangst met koffie in hal Koningsbergergebouw (KBG)  
(Budapestlaan 4a-b, 3584 CD Utrecht)

Inleiding in zaal Atlas

9:15-11:00

- Welkomstwoord door het hoofd van het Departement en de onderwijsdirecteur
- Informatie over de opleiding door opleidingsmanager Syl Blad
- Informatie over studievereniging Proton door voorzitter Midas Waakop Reijers

11:00-12:30

Inschrijving bij de opleiding, of rondleiding door je mentoren.

12:30

Lunch aangeboden door het Onderwijsinstituut Scheikunde (Utrecht Science Park)

13:15

Kennismakingspellen

15:00

Vertrek met bussen richting de kamplocatie vanaf het KBG

18:00

Avondeten

20:00

Avondspel

24:00

Nachtspel

Dinsdag 5 september

08:30

Opstaan

09:00

Ontbijt

10:00

Ochtendspel

12:00

Lunch en relaxen

14:00

Hike

18:00

Avondeten

22:00

Openpodium

24:00

Relaxen



## Woensdag 6 september

8:00	Opstaan
8:30	Ontbijt (zelf lunch maken!)
9:30	Ochtendspel
10:30	Opruimen
11:30	Vertrek richting Utrecht
13:00	Terugkomst van het kamp bij KBG

## Donderdag 7 september

9:00-10:45	College bij Natuurkunde voor dubbele bachelors
09:00-12:45	College of Introductie Practicum (check je MyUU app),
12:45	Lunch (zelf meenemen)
14:00	Begin Commissiespellen (Utrecht Science Park)
17:00	Departementale Barbeque ( De Vagant)

## Vrijdag 8 september

9:00-12:45	College of Introductie Practicum (check je MyUU app),
12:45	Lunch (zelf meenemen)
14:00	Begin Stadspel (Utrecht Centrum)
17:00	Einde Stadspel, eten bij mentorouder
22:00	Feest (K-Sjot) (identiteitsbewijs mee!!!!)

## Verplichte bijeenkomsten vanuit de opleiding Scheikunde

Deelname aan de introductieweek is natuurlijk geheel op vrijwillige basis. Vanuit de opleiding zijn echter een aantal bijeenkomsten waar je verplicht bij aanwezig moet zijn. Dit zijn het introductiecollege en de officiële inschrijving voor de opleiding op maandag, inclusief de lunch en de kennismakingsspellen, en het college/ de practicumintroductie op donderdag- en vrijdagochtend. Zie ook bovenstaand programma.



# Paklijst

- Matje/luchtbed + slaapzak – Toch chiller dan de grond
- Kussen – Je gaat je hersenen nog nodig hebben dit jaar
- Goed humeur – Alleen als het past
- Kleding – Zolang het nog in de koffer past, denk aan warm/nat/droog/koud/onweer/bier
- Camping gasstel – Er moet ook worden gegeten 's avonds
- Handdoek – De boot reis is niet gegarandeerd 100% droog
- Europees woordenboek – Hoe wil je anders iedereen uit je jaarlaag verstaan?
- Kampdouche – AKA deodorant (geen zorgen, er is ook een echte douche voor de fanatiekeling)
- Toiletspullen – Maximaal 100 mL!
- Contant geld – Voor wat eten of drinken op kamp (50 cent per consumptie, pinnen op kamp niet gegarandeerd mogelijk)
- IDENTITEITSBEWIJS! – Anders geen biertjes
- Boardingpas – Hoe wil je anders op de locatie aankomen?
- Theedoeken (x2)!! – Om je bord schoon te houden voor alle lokale culinaire hoogstandjes
- Bord + Beker + Bestek – En dan graag je moeders goede servies
- Zonnebrand – Tropisch is een van de bestemmingen
- Lantaarn – Niet op elke plek van de rondreis zal stroom zijn
- Nekkussen + slaapmakser – Dé mode in elk land onder de reizigers



# De kampllocatie

Elk jaar zorgt de ICie weer voor een prachtige plek waar we uitgebreid kennis met elkaar kunnen gaan maken. Het kamp zal dit jaar plaatsvinden in de enige echte rustieke hotspot van Nederland: het dorpje “De Mortel” bij Eindhoven. Middenin de Brabantse bossen en velden kunnen jullie je helemaal uitleven met de leuke activiteiten die we voor jullie georganiseerd hebben! Maandag zullen we gezamenlijk vertrekken met de bus vanaf de universiteit, waar we woensdag tegen de middag weer terug naar Utrecht zullen vertrekken. We hebben dus drie dagen de tijd om te genieten van het mooie Brabant.

We logeren op een kampeerboerderij met twee grote recreatiezalen waar we tot in de vroege uurtjes met z'n allen biertjes of wijntjes (alleen 18+) of frisjes kunnen drinken. Als het weer het toelaat is er buiten ook alle ruimte om te eten, drinken en te chillen! We slapen lekker knus in slaapzalen en er is een keuken aanwezig waar de FoodCie culinaire hoogstandjes voor ons zal bereiden. Als kers op de taart is er buiten ook nog een prachtige vuurplaats waar we, als het wat kouder wordt, lekker tegen elkaar aan kunnen kruipen en om de kunsten van de FikCie te bewonderen.

## Adres

Kampeerboerderij “Fleuren”  
Zwarte Waterweg 9  
5425RM De Mortel



Om het kamp voor iedereen leuk te maken, gelden er een aantal mooie regels , geboden en verboden.

## Regels

1. Drugs laat je thuis, deze zijn niet toegestaan tijdens het kamp. Ook eigen alcoholische dranken dien je thuis te laten.
2. De mentoren hebben altijd gelijk, tenzij de ICieJet het daar niet mee eens is. In dat geval heeft de ICieJet het laatste woord.
3. Wees sportief/gezellig/enthousiast en zet je in om het mentorgroepje van het jaar te worden.

## Geboden

1. Alle mentorkindjes dienen te luisteren naar mogelijk onzinnig klinkende geblaat, commentaar, op- en aanmerkingen c.q. kanttekeningen van de mentoren, de ICieJet en het bestuur.
2. Alle mentoren dienen ook naar de ICieJet te luisteren, tenzij zij KB zijn. In dat geval dienen zij te luisteren, te gehoorzamen en te zwijgen.
3. De mentoren zorgen dat hun mentorkindjes in ongeschonden (en het liefst ook gedouchte) staat af te halen zijn door hun (echte) ouders/verzorgers aan het einde van het kamp.
4. Alle mentoren en mentorkindjes dienen zich voor tenminste 100% in te zetten tijdens de activiteiten. Niet onder het kopje activiteiten vallen: slapen, , kleffen, brutaal zijn, vozen en dingen slopen.
5. Tijdens deze avontuurlijke introductieweek is gezelligheid prioriteit één! Houd het dus allemaal gezellig, zowel voor jezelf als voor anderen.

## Verboden

1. Ook tijdens dit kamp is het voor jongere mentorkindjes (lees: mentorkindjes onder de 18 jaar oud) niet toegestaan om alcohol te drinken. Hierop zal worden toegezien door de mentoren en de ICieJet. Let er ook op dat dit niet gebeurt bij andere mentorkindjes.
2. Roken op welke manier dan ook is niet toegestaan op de slaapzalen.

Ten slotte: De ICieJet houdt zich het recht voor overtreders van bovenstaande regels, geboden en verboden te straffen naar eigen inzicht en met eigen middelen.



## Op vakantie

Een vriendengroep gaat dit jaar op vakantie. Ari is van plan om een rondreis door Frankrijk te maken. Lissa gaat steden bezoeken in Portugal. Nico gaat uitrusten op Cyprus. Bo gaat fietsen in Hongarije. Edin gaat backpacken in Schotland. Sofia gaat paardrijden in Bulgarije. Ank gaat lekker zonnen in Turkije. Jana gaat bergen beklimmen in Slovenië. En Sara gaat tenslotte grotduiken in Bosnië en Herzegovina. Waar gaat Adri op vakantie?

## Studentenhuis

In Utrecht wonen een aantal studenten samen in een studentenhuis waar enkel Grieks, Italiaans en Engels gesproken wordt. 3 studenten spreken Grieks, Italiaans en Engels. 7 studenten spreken Engels. Twee studenten zijn tweetalig en spreken enkel Grieks en Italiaans. Één studentje spreekt Engels en Grieks. Eén van de studenten spreekt alleen maar Italiaans en drie alleen maar Grieks. Hoeveel studenten wonen er in het studentenhuis?

RAADSELS



Tijdens deze introweek zullen jullie begeleid worden door een drietal fantastische Reisleiders (te herkennen aan hun mooie shirtjes). De mentoren die we voor jullie hebben uitgekozen zijn capabel en talentvol en zullen deze reis helpen tot een succes te brengen. “Uitgekozen”? Zaker, al onze mentoren moeten een serie tests doorstaan waar alleen de besten van de besten levend uit komen. Lees daarom aandachtig de volgende stukjes, want een paar van deze illustere individuen zullen aankomend collegejaar jouw mentoren worden!

Je mentoren steunen je door dik en dun. Ze leiden jou en je medestudenten door tal van spellen, challenges en andere obstakels heen. Natuurlijk kun je bij hen altijd terecht met vragen over van alles en nog wat (de ICieJet staat niet garant voor de kwaliteit van de antwoorden op deze vragen).

Bestek vergeten? Twijfels over de toekomst van het heelal en de significantie van het bestaan van de mens? Schoenen niet gepoetst? Hun eigen plezier komt tijdens de introductieweek op de tweede plaats, dus schroom zeker niet om je voordeel te nemen aan deze gratis reispeetouders!



Bonjour reizigers, introkids,

We hopen dat jullie koffers nog zijn ingepakt, want jullie gaan op vakantie naar Par(droog)ijs! Wij zijn jullie reisleiders Quasimodo Quinten, métalloïde Michelle en sightseeing Sebas (aka C-bas). Wij gaan jullie een onvergetelijke reis bezorgen!

Jullie eerste grandioze, fantastische papa is Quinten. Deze wonderschone, lieve, aan pinda stervende krullenbol weet alles van het eerste jaar, natuurlijk niet zoveel als C-bas, maar dat komt later. Ook lijkt hij misschien wat oud met zijn grijze plukjes, hij is bijna net zo jong als Michelle. Naast deze super leuke studie volgen, is hij ook de drummer van de Protonband en de voorzitter van de EJCie! Als je in Zeist uit wil (ja dat kan!), dan kan je altijd langs bij Quinten, hij weet vast een leuk plekje voor je. Hij woont daar namelijk al zijn hele leven samen met zijn twee katten, Koe en Pip. Vraag maar om foto's. Omdat Quinten zijn mooie groene trui van de EJCie was vergeten voor op de foto, zal hij voor zijn kindjes een pindavrije, typisch Franse taart bakken om de reis door Europium te kick-starten.

Jullie meest grandioze, fantastische mama is Michelle (mag voor de gelegenheid op z'n frans uitgesproken worden). Zij is de jongste van het stel en misschien zelfs jonger dan jij. Ze is een echte Parijsliefhebber, want ze is daar echt al 10.000 keer geweest. Oh nee, nog nooit. Als ze niet met haar neus in de boeken zit, ligt ze met haar neus in de modder, want ze is niet een ster in rugby, maar speelt het wel met heel veel plezier. Op het veld kun je haar herkennen aan haar half gekleurde haar, maar de métalloïde piercings moeten dan eruit helaas. Michelle is daarnaast de secretaris van de EJCie. Tot december woont ze ook in Zeist, maar de uitgaansplekjes zijn voor haar niet bekend, dus vraag haar ook vooral mee, heel misschien zegt ze ja.

Jullie tweede grandioze, fantastische papa is Sebas. Hij is de oudste (opa) van de groep. Wijsheid komt met de jaren, maar dit is een uitzondering. Dit is niet zijn eerste, tweede of derde jaar, maar zijn vierde jaar als student! En toch is hij pas tweedejaars? Na drie keer eerstejaars geweest te zijn, moet hij het riedeltje wel kennen, dus met vragen is hij je man. Als hij niet over de labzaal loopt, kun je hem vinden op het voetbalveld, gaat vaker mis dan goed. Als er iemand mank loopt, is het papa Sebas. Bruggetje: Sebas is ook penningmeester van de EJCie. Hij moet de huizentrend weer verbreken en woont in Nootdorp (net niet Den Haag), dus schrik niet als je hem in de trein/tram tegenkomt.

Na de introweek kunnen jullie ons altijd opzoeken voor een potje Tai Pan op de PK. Misschien maakt Quinten zijn gevreesde/befaamde thee met veel te veel suiker voor je. Tot op de intro en we hopen jullie allemaal te zien tijdens het introkamp! Au revoir



Hey lieve HelKindjes! Wij zijn jullie papa's: Niels, Benjmin en Geert! En wij verwelkomen jullie graag bij illustere HelZinki!

Papa Niels, ook wel Old Nilla, is onze oudste en zeker niet de wijste lul van het groepje. Waar hij wel wijs in is, is de wereld van het speciaalbier! Vaak kan je van hem een ongezonde dosis flauwe grappen verwachten, maar zijn belangrijkste karaktertrekje is toch wel dat hij uit Dordrecht komt. Wie er ook uit Dordrecht komt, is jullie papa Benjamin AKA Yung Benji AKA Pils connaisseur AKA kapsalon kenner AKA de Dordtse Haaland AKA labpartner in crime. Als hij geen voetbalwedstrijden aan het verliezen is of heen en weer reist tussen Utrecht en Dordrecht, kun je hem wel vinden bij de lokale turk Mo. Wie jullie vaak naast papa Benjamin vinden bij Mo, de campus kebabkerel, is jullie derde papa en Benjamins labpartner in crime Geert, ook wel Yung Gerra. De sportiefste van jullie papa's (wat een lage drempel is) zul je vaak op zaterdag vinden op de voetbalvelden van het mooie Vinkeveen.

Wij hebben enorm veel zin in de introweek en om onze kindjes te ontmoeten! Tot volgend jaar! Niels, Benjamin en Geert



HelZinki





Hallo(geen) lieve Chlorendonnetjes,  
Snap je, want chloor is een halogeen, haha

Momenteel zitten jullie nog midden in jullie welverdiende zomervakantie, maar wij van Chlorendon (ontdekt anno 1774) willen jullie graag meenemen op een reis om nooit te vergeten! Chlorendon bestaat uit twee stewardessen en een steward, die tevens zullen chloreren als jullie mentorouders.

Als je het woord 'puik' hoort is dat jullie mentorpapa, Ruben. Normaliter reist Ruben vaker met de trein dan met het vliegtuig, zo is Ruben nog nooit buiten Europa geweest. Ruben komt namelijk uit het merakels mooie Markelo (dat ligt ergens in Twente). Naast doordeweeks scheikunde te studeren, is Ruben in het weekend vooral aan het epibreren als teamleider bij de plaatselijke Dirk. Wanneer je hem niet in de Dirk kunt vinden zit hij te excelleren in Excel samen met de overheerlijke maaltijd van Mo (echt een aanrader overigens!).

Dan nu jullie eerste mama; Mabel. Ookal had ze prima jullie oma kunnen zijn ;). Mabel is woonachtig in het oh zo mooie Utrecht en is naast haar werk als stewardess geregeld op het hockeyveld te vinden. Alhoewel Mabel niet heel groot is, heeft ze wel een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zal ze er als mama goed voor zorgen dat jullie genieten van deze reis.

Jullie tweede, tevens kleinste, mama is Lisanne, (ofwel de kleine generaal). Lisanne staat ook wel bekend om haar mooie quotes (het is beter om deze niet verder te benoemen), maar vraag er haar gerust een keer naar. Ze komt uit het mooie Ochten (ochtend minus de d) en jullie kunnen altijd bij haar terecht voor tips op culinair gebied (nee grapje, ze lust niet heel veel, ook geen groente). Daarnaast zitten jullie beide mama's in de Diescommissie van Proton, dus een feestje gaat het zeker worden deze intro!

Namens het voltallige personeel van Chlorendon wensen wij jullie een veilige reis en een fijne vakantie.

Elektronegatieve groeten van:

Mabel (links op de foto)  
Ruben (midden op de foto)  
Lisanne (rechts op de foto)



Bonjour lieve eerstejaars!

Wij hopen dat jullie hebben genoten van jullie zomer en klaar zijn voor een week vol met leuke activiteiten. Wij zijn de mama's Francium en representeren daarmee Frankrijk en een van de duurste element van het periodiek systeem! We zullen ons even voorstellen: Wij zijn (van links naar rechts) Luca, Stephanie en Sigrid!

Iemand waar je maar al te graag naast wil komen te zitten in het vliegtuig is Luca. Deze gezellige kletskaus kan je aan horen komen van hier tot aan Marseille. Al deze sociale energie komt voornamelijk uit de 6 kopjes koffie die er bij deze meid per dag doorheen gaan. Zij is de perfecte reisgids voor onze reis door Utrecht, omdat ze hier geboren en getogen is. Buiten Utrecht kan je helaas niet vertrouwen op haar unieke richtingsgevoel. Voordat je het weet, loop je opeens met haar door Frankrijk heen.

Met stokbrood als lievelings Franse snack is Stephanie de baby van de groep. Als echte Hagenees is ze afkomstig uit allerlei West-Europese landen behalve Nederland (en Frankrijk) en is daarmee vatbaar voor taalfouten en gevoelig over het onderwerp of ze nou wel of niet mag stemmen. Ze is niet vies van een vliegreis en vliegt het liefst naar Italië of Griekenland waar ze een week kan smullen van het lekkere eten dat ze daar te bieden hebben.

De oma van onze groep, die welgeteld 11 woorden Frans spreekt, is Sigrid. Zij heeft voordat ze in Utrecht Proton had ontdekt in Maastricht gestudeerd. In tegenstelling tot de gemiddelde student woont zij maar al te graag (weer) bij haar ouders thuis. Ze komt namelijk uit het prachtige IJsselstein. Verder is ze enorm fan van kaas, maar Franse kaas lust ze dan weer niet. Als je, ondanks hoe fantastisch leuk scheikunde is, toch wat extra motivatie kan gebruiken kan je aankloppen bij deze meid. Ze zal dit enthousiasme ook meenemen naar de introweek. Pas op want dit is besmettelijk en kan erg snel overvliegen!

Wij hebben met z'n drieën al heel wat van Europa (en de rest van de wereld) gezien, en willen dan ook maar al te graag onze kennis en ervaring toepassen om jullie een onvergetelijke reis door Europium te verzorgen. Vergeet niet van tevoren in te checken en je boardingpass uit te printen. Hopelijk zitten we een beetje bij elkaar in de buurt tijdens de vlucht.



Viva la Francium, adieux en tot snel!

# DiPolen

Hallooo! Wij zijn Sophie, Julie en Anne Meike, aka de dipolen. Wij zullen jullie als stewardessen begeleiden door de introweek. We zorgen ervoor dat het vertrek, de reis, de landing en de bestemming, ofwel de studententijd, onvergetelijk worden.

We hebben onze naam te danken aan onze enige echte half Poolse Sophie (rechter waterstof). Ondanks haar Poolse roots is ze opgegroeid in een klein Twents dorpje. Sophie besteedt haar tijd aan haar haren verven, F1 kijken, feesten (het liefst meerdaagse festivals), uitgebreid en overbodig ingewikkeld koken en glitter op haar gezicht plakken. Ze woont al een aantal jaartjes in Lunetten (Luuuuuuu!) en hier heeft ze in haar vensterbank een grote verzameling plantjes, erlenmeyers en beker glaasjes staan. Ook is ze in het bezit van een rondbodemkolf gevuld met neon roze vloeistof die licht geeft in blacklight.

Iemand die ook uit het onmeunig mooie verre Twente komt is Julie (zuurstof). Julie's favoriete dier is een eend, maar voor mensen is ze ook niet schuw. Haar sprankelende persoonlijkheid zie je al van ver vanuit het vliegtuigraampje als je Protonland binnenvliegt. Met haar lieve uitstraling laat ze iedereen fijn voelen. Ook is Julie altijd in voor een goed feestje of een gesprek over eenden. Maar pas op: ze is allergisch voor aardig wat dingen: wortels, katten, appels, selderij etc etc. Hou deze dingen dus ver bij haar uit de buurt. Julie's favoriete glaswerk is een Büchner trechter. Tip: wil je een leuk verhaal horen maar ook een beetje creepy, vraag naar Els.

Anne Meike (linker waterstof) hoeft niet met het vliegtuig om naar het dorp Soest, waar ze is opgegroeid terug te gaan in tegenstelling tot Sophie en Julie. Hier is ze in het weekend vaak aan het kamperen als scout. Ze is heel erg avontuurlijk en is altijd op zoek in kringlopen naar pareltjes om te dragen. Tegenwoordig woont ze in Zeist in een studentenhuus en ze heeft daar een eigen balkon. Hier traint ze alvast om moeder te worden door plantjes te verzorgen. Anne Meike reist door de hele universum/wereld heen, want ze leest super veel boeken. Naast een boekenverzameling, heeft ze ook heel veel haarklippen. Haar favoriete glaswerk is een kristaliseerschaltje.

Wij hebben super veel zin om jullie te ontmoeten en kijken uit naar een prachtige reis door de introweek samen!

Au Revoir!



Wij zijn het mentorgroepje Big Beryllium! Een leuke mix van verschillende karakters en klaar om alle verschillende kanten van studeren te laten zien! Met onze kennis van scheikunde (Julian), onze liefde voor gekkigheid (Sky), onze onstoppable kracht en wil (Marleen) en met onze fantastische vriendschap zijn wij klaar om onder andere onze mentorkindjes te voorzien van de beste mentorouders ooit, als alle andere kindjes te omarmen met al het leuke wat samen met Proton en onze studie komt kijken! Maar laten wij hiervoor eerst iets over onszelf vertellen.

De jongen in het midden is Julian. Hij heeft zijn liefde voor scheikunde onder andere ook vormgegeven door middel van koken en bakken. Het baksel dat ongetwijfeld wordt meegenomen is ook in ieder geval deels door hem gemaakt. Rond kerst moet je hem vragen een Twentse krentenwegge mee te nemen. Als je hem ooit een uitspraak hoort maken die je niet kent, moet je hem er even op wijzen, want dan komen zijn Twentse roots weer naar boven.

Hoiiii, ik ben Marleen (de vrouw uit ons groepje XD) en ik kom uit een klein dorpje wat waarschijnlijk maar weinig zullen kennen. Mijn vrienden noemen het ook wel een gat, maar de officiële naam is Beusichem (geen zorgen, het ligt gewoon in Nederland :)). Naast dat ik Scheikunde natuurlijk erg leuk en interessant vind, zul je mij verder veel tussen de paarden vinden. Ik heb dan ook een eigen pony waar ik naast mijn opleiding veel tijd doorbreng. Een andere hobby die ik nog heb en wat vele in eerste instantie niet achter mij zullen zoeken zijn auto's. Verder zit ik binnen Proton ook nog bij de toneelcommissie Protoneel. Duss, als ik ineens in een gekke acteeract schiet, weet je waardoor het komt XD. Ook ik ben af en toe een beetje gek, maar dat maakt ons groepje dan ook helemaal compleet. Tot bij de introeweek!

Hey! Ik ben Sky, die knapt van de foto. Ik kom uit Engelen, een klein dorpje naast Den Bosch, ene echte Brabander jonge. Ik ben tegelijkertijd de meest luie, as de meest energieke persoon die je zult leren kennen, tegelijkertijd een van de slimste en de allerdomste, maar een ding dat duidelijk is, is dat ik knettergek ben. Normaal zijn staat niet in mijn woordenboek! Leer me maar eens kijken, spreek me aan, daag me uit voor gekke dingen, mits je zelf ook meedoet! Ik houd van gekkigheid, het leven hoort een en al gekkigheid te zijn, en aan ons de taak om daarvoor te zorgen :)



# Big Beryllium

Lieve toekomstige refluxemburgers,

Als K3 2.0 verwelkomen wij jullie tot de beste studie. We hopen dat jullie hebben genoten van de vakantie en klaar zijn voor een fantastische introweek. Wij hebben er zin in om met jullie deze reis met jullie te beleven. Laten wij ons voorstellen!

Onderaan in het blauw hebben we Julia. Ze komt uit Dordrecht en is 18 jaar. Dit maakt haar het jongste van ons 3. Hoewel ze de jongste is, is ze ook het luidst. Er is een 99,9% kans dat je haar hoort lachen aan de andere kant van het kamp! Een leuk feitje over Julia is dat ze houdt van sokken! Ze heeft een zeer uitgebreide collectie met alle kleuren, patronen en merken die je maar kan bedenken. Ik zou vragen naar haar sokken la als ik jou was! Als je er ten minste tussen komt, want haar airpods zijn aan haar oren geplakt. Ze houdt wel van wat achtergrond muziek.

In het midden hebben we Tyeisha (uitgesproken als taai-ie-sha) die normaal te herkennen is aan haar bos krullen, maar nu aan haar witte top. Wanneer de introweek van start gaat is ze net 20 geworden. Net als Julia houdt ze van hippe sokken! Alhoewel haar collectie niet zo uitgebreid is, heeft ze haar liefde voor sokken verzegeld door een sokkentattoo op haar enkel! Hierdoor is ze altijd voorbereid met een extra paar op zak! Verder heeft ze een andere grote liefde: appelsap! Haar ga je vaak zien rondlopen met pakjes, flesjes en blikkies.

Saving the best for last. In het rood boven hebben we Noa. Met haar 20 jaar is zij het oudste van ons drie, maar, dat is zeker niet te merken. Ze is altijd druk bezig, maar maakt graag tijd voor een leuke borrel of een feestje en danst dan de hele avond door. Verder is een belangrijk onderdeel van haar persoonlijkheid dat ze uit Limburg komt. Ze is altijd opzoek naar andere Limburgers en kan lekker lang met je lullen over de provincie. Een goede tip voor de toekomstige introkinderen: laat je nooit zien met een Multivlaai, want dan wordt Noa lichtelijk boos.

Dit zijn wij in een notendop, maar wees niet getreurd, we zullen vast veel lullen over onszelf tijdens de introweek (daar zijn we erg goed in). We staan (liggen) erop dat het een geweldige introweek gaat worden. Tot dan!

Groetjes je moeder(s)





## CisTransavia

Beste reizende eerstejaars, bedankt voor het kiezen van luchtvaartmaatschappij CisTransavia. Over een aantal weken zal de vlucht naar de “Intro-week” dan echt vertrekken. Daarom bij deze de benodigde informatie.

De gehele vlucht zal u begeleid worden door ons. Wij zullen jullie steward, piloot en luchtverkeersleiders zijn. Of beter bekend als jullie intro ouders. De hele week staan wij voor jullie paraat, onze telefoon staan dan ook op vliegtuigstand voor maximale aandacht voor onze passagiers, uh we bedoelen kinderen. Wij kijken er alvast naar uit met jullie op reis te gaan en zijn blij dat jullie dit avontuur met ons geboekt hebben. Natuurlijk laten we jullie niet op reis gaan met vreemden dus wij zullen onszelf even voorstellen met behulp van een spannende reis.

We beginnen onze reis met de trein. Dit deel van de reis wordt verzorgd door Anak aangezien hij elke week helemaal op en neer reist naar België. Dat is al een wereldreis op zich. Eenmaal aangekomen op het perron bij Schiphol nemen we een vliegtuig naar U(trech). Verantwoordelijk voor het vliegtuig kan natuurlijk niemand anders zijn dan Jet. Jet is de jets expert. Met familie in Amerika gebruikt ze die vaak genoeg. Vanzelfsprekend vliegen we met de vliegtuigmaatschappij CisTransavia. Tijdens de lange vlucht kijken we uit ons raampje om te kijken of we al een glimps kunnen vangen van onze nieuwe kinderen. Eenmaal veilig geland vervolgen we de reis. Als laatst pakken we de boot. Als lifeguard weet Tony hier natuurlijk het meeste van af. Ze reist het liefst zo vaak mogelijk naar de zee om daar te kitesurfen of natuurlijk te werken. Zodra de boot aangemeerd is gaan we snel op zoek naar jullie om ons in het echt nog een keer voor te stellen. Natuurlijk kijken we er ook naar uit om jullie tijdens de intro te leren kennen en dit het hoogtepunt van jullie studie te maken! Met ons als ouders wordt dit een vliegende start!

Groetjes van de beste reisplanners van heel Europium, Anak, Jet en Tony

CisTransavia



# NA DE INTRO

Hey hallo lieve eerstejaars,

Wij hopen dat jullie veilig geland zijn na deze introductieweek en er ook heel erg van hebben genoten, want dat hebben wij zeker. Ondanks het feit dat deze introweek er helaas op zit, zullen er aankomend collegejaar een hoop andere leuke activiteiten georganiseerd worden.

Proton is een studievereniging voor alle Scheikunde studenten en vierdejaars MLS studenten. Het hele jaar door worden er door verschillende commissies allerlei activiteiten georganiseerd, van borrels tot lezingen en nog veel meer. Als het jou leuk lijkt om een aantal van deze activiteiten samen met andere Protonleden te organiseren, kan je je inschrijven voor commissies op de de Protonkamer (de PK)! Welke commissies er allemaal zijn, kan je vinden op de Protonsite of op de PK, dus kijk hier vooral naar als je interesse hebt.



Naast al deze activiteiten is er ook de mogelijkheid om even te ontspannen, vooral tussen het studeren door. Dit kan op de PK, die zich bevindt op de tweede verdieping van het Victor J. Koningsbergergebouw. Hier staat altijd een kopje koffie of thee voor je klaar en er zijn altijd genoeg mensen om een spelletje met je te spelen of om gezellig mee te praten.

Als je vragen hebt kan je altijd langskomen. Ook zullen we eens in de zoveel tijd een eerstejaars-uurtje organiseren, waar jullie de kans zullen krijgen om vragen te stellen over alles wat er bij de studie komt kijken of om gezellig met andere eerstejaars te kletsen.

Bij deze wensen we jullie heel veel succes en plezier met de opleiding Scheikunde en we hopen jullie nog vaak te zien bij Proton.

Wij hebben zin in aankomend jaar, hopelijk jullie ook!

Tot snel,

Daniek Vliet,  
kandidaatssecretaris

## Woensdag 20 september: Wissel-ALV/BLV

De Wissel-ALV en BLV zijn de eerste algemene ledenvergaderingen van het jaar. Tijdens de wALV zal het 37ste bestuur hun beleidsplan evalueren en daarna zal het 37ste kandidaatsbestuur hun beleidsplan presenteren. Daarna zal tijdens de Bijzondere Ledenvergadering het 37ste kandidaatsbestuur wisselen met het 37ste bestuur en ingeslagen worden als het 38ste bestuur.

## Donderdag 21 september: de Wisselborrel

Om te vieren dat het 38ste bestuur is geïnstalleerd, zal er een borrel georganiseerd worden. Hier zijn alle Protonleden, Oud-besturen van Proton en besturen van andere verenigingen welkom om het 38ste bestuur te komen feliciteren met hun installatie.

## Donderdag 28 september: Eerstejaars-uurtje.

Tijdens het eerstejaars-uurtje krijgen jullie de mogelijkheid om ons (en andere leden) vragen te stellen over de studie. Denk aan vragen zoals: Hoe vonden jullie het eerste jaar? Hoe zijn jullie aan een kamer gekomen in Utrecht? We hopen jullie hierbij een goede steun te bieden bij de overgang naar de universiteit.

## Donderdag 28 september: Bestuursactiviteit

Hier zal het nieuwe bestuur hun eerste activiteit organiseren. Mocht je het bestuur beter willen leren kennen, kom dan vooral even langs! Wat we precies zullen doen is nog even geheim.

## Donderdag 5 oktober: Inschrijfsluitborrel

Tijdens deze borrel is het je laatste kans om je nog in te schrijven voor een commissie. Mocht je het nou nog niet weten, kom dan langs! Er zullen een heleboel andere leden zijn, die je meer kunnen vertellen over de commissies en wat ze hier allemaal doen. Mocht je overgehaald zijn, vergeet je dan vooral niet in te schrijven voor een van de commissies.

## Dinsdag 10 oktober: LAN-party

Tijdens deze activiteit zal de ICTC al jullie laptops en spelcomputers bij elkaar brengen om allerlei verschillende soorten spellen te spelen. Wie weet wordt er dit jaar ook wel weer Mario Kart gespeeld op het grote scherm in het KBG!



Als je dit leest: je hebt een geweldige keus gemaakt! Namelijk de keus om in Utrecht te komen studeren. In deze prachtige stad is genoeg te beleven, maar het kan natuurlijk zo zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Het is niet alleen de stad waar onze koning geboren is en de mooiste grachtenstad van Europa, maar er is nog veel meer te beleven.

Misschien twijfel je nog wel of je op kamers gaat. Het kost natuurlijk wat extra geld, maar er zitten ook veel voordelen aan. Naast dat het fijn is om in de buurt van de universiteit te wonen, word je er ook een stuk zelfstandiger van en kun je samen met je huisgenoten dezelfde dagelijkse struggles van het studentenleven overwinnen!

Heb je zin om het studeren op pauze te zetten en iets leuks te gaan doen in de stad? Er is genoeg keus! In Utrecht zijn 171 cafés, 9 musea, 8 bioscopen en 11 theaters. Zo kunnen alle 31.000 studenten die in Utrecht wonen een plekje vinden om te ontspannen. Ga bijvoorbeeld een concert bezoeken in Tivoli Vredenburg, zoek een van de cafés op om wat te drinken of ga nieuwe shotjes proberen bij Chupitos. Even geen zin om te koken? Er zijn veel restaurants te vinden waar je als student voor weinig geld kan eten.

Toch zin om meer het studentenleven in te duiken? In Utrecht zijn er naast studieverenigingen veel studentenverenigingen te vinden. Van gezelligheidsverenigingen, tot sportverenigingen tot religieuze verenigingen. Kijk eens rond wat er allemaal is en zo vind je vast een vereniging die bij jou past! Als je geen zin hebt om bij een sportvereniging te gaan maar toch graag wil sporten, kan dit ook altijd. Bij veel sportscholen is het tarief voor studenten lager en je kunt ook altijd sporten bij Olympos, gewoon op de Uithof! Voor weinig geld kun je je inschrijven en kiezen uit de ruim 70 sporten die Olympos te bieden heeft.

Hoewel de universiteit met de fiets goed te bereiken is, kun je altijd de bus pakken naar de Uithof. Lijn 28 rijdt van het station naar de universiteit en deze rijdt zo vaak dat je er nooit lang op hoeft te wachten. Moet je ergens anders zijn? Met de bus ben je overal zo. Met de tram 22 ben je nog sneller van het station op de Uithof.

## Protonlied

*Dit magische lied zul je aan het eind van de intro uit je  
hoofd (moeten)  
kennen. Het liefst eerder!*

Proton is wel wat klein,  
maar 't is er reuze fijn!  
Dus ga ik naar het feest,  
van Proton hou ik 't meest.

In heel mijn studietijd  
trek ik al het profijt,  
want die gezelligheid  
die raak je nooit meer kwijt!

Het vuur dat brandt al lang op ieder Protonkamp,  
Dan proosten wij met puur  
trifluorazijnzuur.  
Wij houden hoog ons vaan,  
staan nimmer achteraan.  
Ons Proton is met recht  
het mooist van Utereg!



## Proton bierlied (N. van Campen)

Refrein:  
Bier, bier nog een ronde,  
bier, bier, hijsen maar,  
is er ergens bier te vinden  
dan staat Proton klaar!

Als een Proton zo geladen  
schiets ik heen en weer en weer!  
Op een borrel of een feestje,  
dan willen wij meer.

- Refrein -

Als je ook een kans wil maken  
op de Gouden Protondop,  
neem dan eens een Protonbier  
en drink hem dan ook op.

- Refrein (2x) -

KAMP  
LIEDEREN



## Hallo wereld - Kinderen voor Kinderen

Hallo wereld wereld, de wereld is van mij.  
Er is ruimte zat, dus kom er lekker bij.  
Hallo wereld wereld, de wereld is van jou.  
Er zijn wel duizend kleuren, veel meer dan  
rood-wit-blauw.  
En wat ik doe doe doe, doe ik samen met  
jou,  
en waar ik ga ga ga, ga ik samen met jou.  
Hallo wereld, hééééééé!  
Ja jij, je bent van ons allemaal.

Hallo raam!  
Goie morgen nieuwe dag!  
Hallo bed,  
waarin ik net nog lekker lag.  
Hallo boek,  
met je verhalen zo mooi:  
verre landen, nieuwe mensen  
komen wonen in m'n hoofd.

Als je leest, snap je de mensen om je heen.  
Als je leest, dan weet je: ik ben niet alleen.  
Want een boek, meteen al bij de eerste zin,  
dat opent alle alle grenzen en draagt jou de  
wereld in.

Hallo wereld wereld, de wereld is van mij.  
Er is ruimte zat, dus kom er lekker bij.  
Hallo wereld wereld, de wereld is van jou.  
Er zijn wel duizend kleuren, veel meer dan  
rood-wit-blauw.  
En wat ik doe doe doe, doe ik samen met  
jou,  
en waar ik ga ga ga, ga ik samen met jou.  
Hallo wereld wereld, hééééééé!  
Ja jij, je bent van ons allemaal.

Hallo deur,  
hallo straten,  
hallo plein!  
Hallo zon,  
die op alle mensen schijnt.  
Ha die buurman!  
Kom, vertel me je verhaal.  
Je kwam van ver, nu ben je hier,  
We zijn hier samen, allemaal.

Hallo wereld wereld, de wereld is van mij.  
Er is ruimte zat, dus kom er lekker bij.  
Hallo wereld wereld, de wereld is van jou.  
Er zijn wel duizend kleuren, veel meer dan  
rood-wit-blauw.  
En wat ik doe doe doe, doe ik samen met  
jou,  
en waar ik ga ga ga, ga ik samen met jou.

Hallo wereld wereld, hééééééé!  
Ja jij, je bent van ons allemaal .  
En wat ik doe doe doe, doe ik samen met  
jou,  
en waar ik ga ga ga, ga ik samen met jou.  
Hallo wereld  
Ja jij,  
je bent van ons allemaal...Ja jij,  
Je bent van ons allemaal.  
Ik kan niet tegen spreken  
Al duurt maanden, weken  
Ik wacht, ik wacht

Misschien ben je net op kamers gaan wonen en weet je echt niet wat je elke avond nou voor jezelf moet maken, of wil je gewoon een keertje lekker voor je ouders koken. Wat je motivatie ook is, hierbij help ik je met een lekker studentengerechtje dat iedereen onder de indruk zal krijgen van je kookkunsten en ook nog een goede bodem legt.

Als je zin hebt om een rommeltje te maken van je keuken, en extra wil doen, volg het recept vanaf het begin om zelf gnocchi te maken. Als je hier geen zin in hebt (volkomen begrijpelijk) begin dan lekker bij stap 2 :P

Het recept is voor ongeveer 2 personen, en natuurlijk kun je de hoeveelheden van de ingrediënten aanpassen naar je eigen smaak!

### Stap 1: Verse, zelfgemaakte gnocchi

- Dit recept leent zich perfect voor overgebleven gekookte aardappelen, maar je kunt ook 300 gram aardappels koken (en deze schillen), speciaal voor de gnocchi. Stamp de aardappels fijn, tot het een homogene puree is.
- Voeg hier 90 gram bloem, een half ei en een klein beetje zout aan toe, en kneed het deeg tot een geheel.
- Rol met een platte hand slierten van het deeg, met een diameter van ongeveer een centimeter. Snij van deze sliert stukjes af, van weer ongeveer 1 cm, zodat je een soort kussentjes (je gnocchs) hebt. Rol deze kussentjes over een vork zodat er inkepingen inkomen, waar je saus goed aan kan hechten later.
- Laat de gnocchs 15 minuten rusten, en kook ze dan in een grote pan met water. Zorg dat de gnocchi genoeg ruimte heeft. Wanneer ze gaan drijven kun je ze er uit halen, en dan heb je zelf gnocchi gemaakt!

### Stap 2: De saus

- Snij 2 sjalotten fijn en bak deze op, in een medium sauspan, met een eetlepel olijfolie tot de sjalotten glazig zijn maar nog niet bruin.
- Voeg er dan ongeveer 200 gram kastanjechampignons aan toe, die je in plakjes hebt gesneden, en bak deze zolang je geduld hebt, het liefst tot ze bijna knapperig zijn. Ze zullen erg slinken, dus wees niet bang om iets meer toe te voegen dan je zou denken nodig te hebben. Breng het op smaak met een beetje peper en zout.
- Wanneer de champignons een punt hebben bereikt dat je lekker vindt, een beetje gebruid aan beide kanten, voeg 2 teentjes fijngesneden knoflook aan toe en bak dit tot deze een beetje donkerder worden en sterker gaan ruiken.
- Voor ultieme knapperigheid, leg een dubbel laagje keukenpapier neer op een bord en schep de champignons met knoflook hierop.
- Bak met een beetje olijfolie 200 gram spinazie in dezelfde pan tot de spinazie aanzienlijk is geslonken, en voeg dan de gnocchi toe. Breng het op smaak met wat peper en zout. Als je verse gnocchi hebt gemaakt gebruik je de gekookte gnocchi. Heb je het uit een pakje? Dan kun je de kook-stap overslaan, en ze gelijk bakken
- Wanneer de gnocchi een beetje kleur hebben gekregen, voeg er 100 gram crème fraîche aan toe. Meng dit goed, en voeg de champignons met knoflook weer toe aan de pan, maar bewaar een klein beetje.
- Proef het gerecht, misschien mist het nog wat peper, zout, chilivlokken of knoflookpoeder?
- Serveer de gnocchi met de resterende champignons als garnering, en geniet :)

Wist je dat...

Zwitserland heeft geen hoofdstad. In plaats daarvan fungeert de stad Bern als de federale stad, waar het parlement en de regering zijn gevestigd.

Griekenland heeft meer dan 2.000 eilanden, waarvan er ongeveer 170 bewoond zijn.

De Eiffeltoren in Parijs, Frankrijk, werd oorspronkelijk gebouwd als een tijdelijke structuur voor de Wereldtentoonstelling van 1889. Het was bedoeld om na 20 jaar te worden afgebroken, maar werd uiteindelijk behouden vanwege zijn populariteit.

Spanje is het op een na meest bergachtige land in Europa, na Zwitserland. Het heeft een gemiddelde hoogte van ongeveer 650 meter boven zeeniveau.

Portugal is het oudste land in Europa. De grenzen van het land zijn al meer dan 800 jaar ongewijzigd.

Duitsland heeft meer dan 25.000 kastelen, waardoor het het land is met de meeste kastelen ter wereld.

Het Colosseum in Rome, Italië, is het grootste amfitheater ooit gebouwd. Het kon naar schatting tussen de 50.000 en 80.000 toeschouwers herbergen.

Kroatië heeft een van de meest uitgebreide kustlijnen van Europa, met meer dan 1.000 eilanden en eilandjes verspreid over de Adriatische Zee.

Zweden heeft het grootste aantal eilanden van alle landen ter wereld, met maar liefst 267.570 eilanden verspreid over de archipel.

Estland was het eerste land ter wereld dat internet als mensenrecht erkende. Het staat bekend om zijn geavanceerde digitale infrastructuur en e-governance.



# Kruiswoordpuzzel!

Vind het woord dat onder de pijl wordt gevormd naarmate goeie antwoorden worden gegeven!



- 1 Het leukste om je voor in te schrijven
- 2 Beste stad van Nederland
- 3 Superieure zuur waarmee alleen echte Protonezen proosten
- 4 Beste feesten van allemaal
- 5 Waar deze beste feesten allemaal plaatsvinden
- 6 De leukste studie
- 7 Een 5 in onze termen

## Rebus!

Vind het juiste getal dat op de plek van het vraagteken zou moeten staan!

$$\text{CD} + \text{Airplane} + \text{Airplane} = 61$$

$$\text{Airplane} + \text{Europe} + \text{CD} = 76$$

$$\text{Europe} + \text{Europe} + \text{Airplane} = 102$$

$$\text{Europe} + \text{Airplane} + \text{Water Drop} = ?$$

PUZZELS

# ANDWOORDEN PUZZELS

1. Commissie
2. Utrecht
3. Trifluorazijnzuur
4. protonfeesten
5. Ksjot
6. Scheikunde
7. Studententien

1. Raadsels
2. A: alle namen zitten in de hoofdstad van het land waar ze naartoe gaan. Adri gaat naar Spanje (MAdrid)
3. A: 13

